

## **Trevliga påskminnen.**

Skoluppsats av Anders Brynielsson, Finsta, 1958.

### Disposition

1. Majbrasans läge.
2. Vad vi gjorde första dagen.
3. Andra dagens arbete.

I påskas började vi så smått att bygga på majbrasan. Den brukar vara belägen på en trettio meter hög grusås nära järnvägen (i Finsta).

Jag och en kille till högg ris och småträäd i backen, medan tre andra killar släpade upp vad vi högg och två byggde på majbrasan. I början högg vi småträäd, med omkring två decimeters omkrets runt stammen, vilka vi sedan kvistade och reste upp mot varandra för att få stadga i brasan. Sedan högg vi enris, som vi tätade brasan med. Desto tätare brasan är, ju längre brinner den. Vi kunde sedan efterhand hugga tjockare bångar och granris allt eftersom brasan växte.



Vi slutade dagen med att gå ner till järnvägen och bar därifrån upp varsin sliper, vilka låg i en trave bredvid järnvägen. De var ganska tunga, så det var rätt knogigt att få upp dem, eftersom man var tvungen att pulsa i djup snö.

Följande dag började vi med att hämta granris från ett hygge, som låg fyrahundra meter ifrån grusåsen, där majbrasan stod. Sedan fortsatte vi med att hugga ner gamla ruttna träd, som vi sedan släpade upp. Det grövsta trädet vi högg var omkring en halvmeter i omkrets längst nere vid roten. Brasan växte allt eftersom dagen gick och vid dagens slut var den bra stor, men inte på långt när så stor, som den brukar vara när den är färdig. Men än så är det tre veckor kvar till sista april, och på den tiden hinner vi säkert få den lika stor som annars om åren.

